



Livet som Udvekslingsstudent i Canada.

Hej Egtved Rotary klub

Jeg har næsten været i Canada og jeg har oplevet en masse. Der er mange forskelligheder mellem Canada og Danmark ind man tror, det er ikke kun sproget der er forskelligheder i skolen, fritidsaktiviteterne, helligdagen og Mennesker.

Skolen

Skolen starter klokken 9 om morgen og slutter 15:15.

I Canada er skolen virkelig anderledes. Elver har næsten ingen respekt for læren, De svare igen, sider på deres mobil hele timen og forlader timen uden tilladelse. Man kommer nemlig ikke i problemer hvis man forlader timen, læren siger ikke noget til det.

Der er også en hel del mere skole ånd. Skole sport er en stor del til det man kan nemlig spille Canadisk fodbold, Volleyball, bueskydning, atletik, Basketball og teater alle a disse forgår på skolens ejendom. Da vi var til Albertas provincial football championship, var der skilte over hele skolen der ønskede os hel og lykke. Sidste dag i hver måneden er der et tv program som elever laver, som fortæller om hvad der er sket i løbet af det måneden.

Fritidsaktiviteter

I Canada er der mange flere ting man kan lave i sin fritid, der er Canadisk fodbold, Volleyball, bueskydning, atletik, Basketball, teater, Lacrosse, Dans, Badminton, fodbold og Is Hockey alle a disse populære. Det er ikke ligesom i Danmark hvor der næsten kun er fodbold og håndbold der er populære, der err en meget større diversitet i Canada.

Helligedage

Fejret Thanksgiving, Jul og nytår i Canada. Thanksgiving er noget som vi ikke har i Danmark, Man kommer sammen familie og venner og spiser kalkun og en hel masse andet. Det bliver pyntet op med efterårets farver og det bliver holdt i oktober.

Jul er meget anderledes det bliver holdt den 25 december hvor man vågner op om morgen og pakker gaver op. Der bliver pyntet en hel del mere op i Canada ind i Danmark. Udenfor er det kun normale lys de går helt amok med lys uden for.

Mennsker

Menneskerne her elsker og snakke de har små samtaler med kasse damen og alle de ikke kender. De spørger altid hvordan går det og siger hele tiden ondskyld for de mindste ting.

Der er også mange mere kristne her, ikke Danmarks kultur kristne, men folk som går virkelig ind i det. Min værts familie siger borbøn og går i kirke hver søndag, noget som jeg ikke er vandt til i Danmark.

Stoffer er også en meget større ting her ind jeg regnede med der mange unge som ryger hash og tager andre slags stoffer, det er noget jeg ikke er vandt til.

Nå nu lidt om hvordan det går mig, jeg bare sige TUSIND TAK igen. Jeg kan ikke forstå at jeg har næsten været her i 6 måneder, jeg nyder hver sekund af det.

Vores fodbold sæsons sluttede med vi tabte Albertas provincial championship, som er en enorm ting at vinde, det var den bedste sæsons for steller wildcats i mange år. Efter vores sæson var over holdte vi en Banquet med football holdet hvor der blev udelt præmier jeg fik den mest dediceret defensive spiller som jeg meget stolt af.

Vores Basketball hold er også startede, det går knap så godt som der gjore med vores football hold. Vi har ikke vundet en kamp, vi tabte 106-36 og 116-36, vi spiller kun for sjov. Jeg er skrækfuld til basketball men det er stædigsjovt.

Den 20 januar tager jeg til San Francisco med mit lacrosse hold. Vi skal ned og spille en turnering mod amerikanske hold, jeg glæder mig helt vildt.

Vores skole teater gik fantastisk, folk sagde at det var det bedste skuespil som Wm e Hay har lavet i lange tid. Jeg var i radioen for at reklamere for det.

Mit is hockey hold går nogenlunde det er stædig væk kun for sjov, så der er ikke kontakt i det, det er jeg virkelig glad for fordi jeg skal stadig væk blive bedre til at stå på skøjter.

Min Rotary Club i Canada synstest at det kunne være sjovt at holde en dansk julefrokost, med flæskesteg, rødkål, sild og risalamande (jeg kan stædig væk ikke fordrage risalamande men jeg spiste alligevel) det var meget sjovt at stadig væk hav en julefrokost.

Jeg fejret jul 2 gange i år en gang den 23 med min gamle værtsfamilie. Hvor vi fik kalkun og risalamande igen. Den anden gang var den 25 med min nu værne værtsfamilie. Hvor vi fik Kalkun og And. De lavede and kun for mig, jeg var den eneste som kunne lide det, jeg lavede rødkål til dem.

Til nytår kørte vi til Fort McMurry, vi oppe og besøge min værts mor søstre. Vi var ude på Sne scooter tur for at sne resterne af en enorm skov brand som ramte Fort McMurry hvor der mange som blev nød til at blive evakueret fra byen.

Jeg har var ude at stå på ski i på en lille bakke i Red Deer med min Counsler Alan, det var sjovt jeg savnede det en del.

Jeg var også i Banff som er i the Rocky Mountains, men jeg kom aldrig til at stå på ski der fordi vi der til at planlægge min værts søstres bryllup. Jeg er blevet lovet at en fra min Rotary Club tager mig ned for at stå på ski.

En af mine fodbold træner tog mig ud is fiske, det er koldt. Isen på søen var 1 meter tyk så man kunne køre biler og små hytter ud på isen. Jeg fangede aldrig en fisk men det var sjov.

Jeg kan sige det er ekstremt koldt her ovre jeg har haft 2 uger med konstant -27 grader, jeg har aldrig i mit liv været så glad for at se 1C på vejr ud sigten i mit liv.

Venlig hilsen Rune Lundorff