

1. Gråtaget ligger nu det danske havland;
Decembers sol får aldrig rigtig magt.
Og vi har alle lært at holde afstand
hvad under da, man føler sig forsagt.
For allerøverst ligger i din taske
en pakke mundbind og en flaske sprit.
Og vi går alle lydigt rundt med maske,
ja vasker hånden, før den er beskidt.

2. For rundt i luften svæver der corona.
Og ingen krammer mer' og trykker hånd
For faktisk er det sådan, der er no'n a'
vort folk som dør, så derfor lægges bånd.
Og rundt om træet må vi bare nynne
og gå med tommestok og være få.
Hvis du gør mer' end det, så vil du synde;
men hvorfor skal så egentlig vi gå?

3. I år til jul lar' folk sig covidteste
og kører foran centre danner bånd.
Husk sidste år, vi kunne julefeste
og dansed' omkring juletræ i hånd.
Vi danned' glædesbånd og sang og skråled':
"Nu er det jul igen"; vi løb i flok.
Nu går jeg rundt med mundbind og er småked.
Og alt er aflyst. "Jeg har fået nok!"

4. Se skønt belyst på bakken kirken stå;
Den er jo vor lokale Himmel-egn.ⁱ
Men først besøg du pladsikirken.dkⁱⁱ,
du kommer kun derind med adgangstegn.
Coronas love overalt skal råde,
som borgere vi følger hendes bud;
jeg synes det er godt, at hyrder nå'de
til stalden før end Covids ord gik ud.

5. Gud Fader selv, han holdt jo ikke afstand;
at være nær var tværtimod hans mål.
Han lod sig føde i Judæas bagland,
hvor tæt ved hyrder lå omkring et bål.
Vor Herre har sin egen form for nærhed;
et spædbarn hos sin mor; så tæt han kom

Ja, at han kom så nær, det er hans særhed,
og uden ham var hele julen tom.

6. Og selv hvor der var rigtig smittefare
som med spedalske, blev han ikke væk!
(Med nye danske regler skal du bare ta' skjul i en coronasikker sæk.)
Forarget dengang tog man sig til brystet,
af frygt for "urent" krøb man i sit skjul,
og når man så på Jesus, blev man rystet,
men uden ham, det aldrig var ble't jul.

7. Så derfor lad os Himlens nærhed fejre,
at han som skabte alt, er blevet født,
og lad blot Dannebroget vajre
fra stang og træ. Lad sangen klinge sødt!
For midt i mørket skinner der en stjerne
af håb, som ingen magt kan slå:
og derfor vil vi alle jule-gerne
i hyrdeselskab hen til krybben gå.

8. Helt uden for vor' egne restriktioner
fortælles julens evangelium;
og lytter du, de samme engletoner;
forkynder fred og glæde i en sum .
Jeg bli'r lidt rørt, for ingen kan forandre,
hvad skete, og hvad sker i denne jul;
og derfor skal vi stoppe med at klandre
den mørke tid, og komme ud af skjul.

ⁱ Udtryk, som bruges mange gange i salmebogen.

ⁱⁱ)Ja det hedder det faktisk. Og ordet "advent" blev erstattet med "event".