

Hej allesammen,

Så er der igen brev fra det amerikanske. Nu er forårssemesteret gået i gang, og vejret er blevet betydeligt koldere. Vi skulle helt hen i midt-januar før temperaturen kom under frysepunktet, hvilket naturligvis er lidt anderledes end det er derhjemme. Når det så er sagt så har det taget til de sidste par dage, og der er lige nu cirka -6 grader celsius udenfor, så jeg er endelig kommet i mit rette element 😊. Dette semester har jeg kun fire forskellige timer, modsat de seks forskellige timer jeg havde sidste semester, så jeg har fået lidt mere fritid nu, hvilket selvfølgelig er rart. Dette semester har jeg "public speaking", filosofi, "retsprocessen i Amerika" og "det amerikanske politiske system" på skemaet, så jeg har kunne vælge mit skema lidt mere efter egne interesser dette semester. Det ser jeg meget frem til, og jeg håber at lære noget spændende jeg kan tage med hjem til Danmark igen.

I juleferien (som startede allerede i starten af december) var jeg så heldig at få besøg af min danske familie som kom herover i anledning af min fødselsdag d. 20 december. Det var super hyggeligt både at få lov til at se dem igen, og at kunne introducere dem til landet da ingen af dem havde været her før. Både mine forældre, min mormor, og mine tre søskende var på besøg, så det var en stor oplevelse. Vi boede i byen Chattanooga, som ligger i staten Tennessee cirka 30 min. fra universitetet i Dalton. Mens de var her fik jeg vist dem rundt både på universitetet og i Dalton, vi fik set Chattanooga, og der var sågar også tid til dagsture til både Huntsville, Alabama og Atlanta i Georgia. I Huntsville var vi inde og se et kæmpestort raketmuseum fyldt med ting fra den amerikanske rum-historie og rumforskning. Der var blandt andet en model af en af de raketter de brugte i '69 da de skulle sende folk til månen, så det var rigtig spændende at se. I Atlanta var vi inde og se Coca-Cola Museet, da Coca-Cola faktisk kommer fra Atlanta i Georgia, hvilket også var meget spændende at se.

Inden min familie tog videre til Savannah i Georgia til nytår fik vi også mulighed for at holde rigtig "dansk" jul i det amerikanske, komplet med både dansen om juletræet og andesteg. Da familien tog videre til Savannah tog jeg længere sydpå og fejrede nytår i Miami sammen med 16 andre elever fra programmet, hvilket var vildt hyggeligt. Der var cirka 25-30 grader næsten hver dag, så det meste af tiden blev brugt på stranden. Det var dog lidt mærkeligt at der var så varmt i slut-december/start-januar, det føltes slet ikke som nytår som man normalt tænker på det. Udover at være på stranden var der også mulighed

for at komme ud i naturparken "The Everglades", som er et kæmpestort sumpområde øst for Miami. Der var jeg og en del af de andre studerende ude i luftbåde og se på naturlivet i sumpen, hvilket var rigtig spændende. Der var alt fra alligatorer til hejrer til gribbe derude, så det var igen noget helt specielt som man ikke rigtig ville kunne se derhjemme.

Jeg håber at juleferien og at nytår var rigtig godt derhjemme, og at alt er vel. Selvom jeg hygger mig rigtig meget herovre og får en hel masse spændende oplevelser med mig, så ser jeg alligevel også lidt frem til at komme hjem igen og at komme på "rigtig" universitet derhjemme. Men indtil da så er det stadigvæk rigtig spændende og fedt at være herovre.

Bedste hilsener,

Gustav



Billeder fra families tur til hhv. Tennessee Aquarium i Chattanooga og U.S. Space & Rocket Center I Huntsville



Coca-Cola Museet | Atlanta



Billeder fra Miami, Florida





Billeder fra the Everglades I
Florida



Miami Beach





Mig og mine amerikanske værtsforældre, Kayanne og Bruce

